

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Klintetraktens framtid överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Inledning

Föreningens femte verksamhetsår har inneburit en fortsatt utveckling av verksamheten och en ökning av vårt medlemsantal. Vid årsskiftet var 165 privatpersoner medlemmar, 30 företags- och 9 föreningsmedlemmar. Styrelsen har under året hållit nio möten och därtill ett antal förberedande möten i arbetsutskott. Årsmötet 2018 hölls i Hasselas lokaler och lockade ett stort antal besökare, vilket även det s.k. politikermötet gjorde, som föreningen bjöd in till strax innan riksdagsvalet. Politikermötet ägde rum på Rondo och behandlade förutom kalkfrågan, de politiska partiernas syn på framtiden i vårt närområde och på Gotland i stort. Ett annat projekt, som vi under året deltagit aktivt i med synpunkter och närvaro är ”Klintehamn 2030”, som nu är sammanställt och under remissförfarande. Ett mer synligt bevis på vår verksamhet är de blomsterutsmyckningar som finns i samhället och som vi gett Suderviljan i uppdrag att sköta. Suderviljan har även varit behjälpliga med rensning av ogräs i trottoarkanter och övrig uppfräschning. Övrigt praktiskt arbete har som tidigare utförts i olika arbetsgrupper, vilket redovisas mer detaljerat i text som följer.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande: Emilia Lindkvist

Vice ordförande: Göran Björnberg

Sekreterare: Britt Johansson

Kassör: Göran Wahlqvist

Övriga ledamöter: Lars Bjurström, Karin Björnson, Sven Jakobsson, Eva Jan, Stefan Stenberg, Simon Stenman och Kent Österdahl.

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under året varav ett konstituerande.

Revisorer: Ulf Klasson och Bengt Johansson med Billy Pettersson som ersättare

Valberedning: Aina Lindgren, sammankallande, övriga ledamöter Roger Bergvall och Valla Sigurdardottir

Balan

2018 var ju ett fantastiskt badår med långvarig sol och värme. Badplatsen har använts till bad men också en del andra aktiviteter och under längre tid än badsäsongen.

”Barnstranden” har förbättrats med lite grövre material som stabiliserat botten.

Utegygmet invigdes den 12:e maj och med hjälp av Anna Lickander från Fröjel visades gymmet och hur det ska användas.

Våra planer på att klippa en större aktivitetsyta i anslutning till badplatsen genomfördes som en del av den ”foderjakt” som blev konsekvens av den mycket varma sommaren.

Gruppen har som tidigare år förberett badsäsongen genom rensning och under badsäsongen städat och hållit koll på utrustning och möbler. Region Gotland har, som tidigare, stått för gräsklippning.

Evenemang/företag

Ett av våra mål var att få fler medlemmar under 2018 än 2017. Det lyckades vi med!

Ett uppskattat tillfälle att träffas och utbyta information är de företagarfrukostar som gruppen inbjudit till under året. Först ut var frukost på Warfsholm, den 15:e april, där Sanna Kleven berättade om verksamheten där och Roger Hammarström, chef på Gotland Handel deltog med info från den nivån. Höstens frukost hölls på Snäckan och där fick fyra olika företag från samhället möjlighet att närmare presentera sina verksamheter. De som deltog var, Bengt Wejde från Snäckan, Lovisa och Jonas Moberg från Bikeoholic, Karolina Lind från Landa och Nillan Molin från Temperahuset.

Vårmarknaden gick av stapeln den 10 maj. På vårmarknaden kunde man delta på olika vis. Man kunde vara med på bakluckeloppis/växtmarknad på torget, eller så valde man att ha loppis hemma på sin egen gård. Ett evenemang som gav positiva toner i Klintetrakten. Lite happenings i form av hoppborgar och fikaförsäljning fanns på torget.

På Klintemarknad var representanter från evenemangsgruppen med och arrangerade bakluckeloppis på Donnersgatan. Marknadsgrupp var arrangörer.

Julmarknaden hölls den 1:e december. I år bytte vi plats på marknaden. Vi såg från föregående år att det var svårt att täcka ytan på torget, och valde därför istället Donnerska parken som mål för vår julmarknad. Södra kustvägen stängdes av utanför Donnerska huset och två stora tält sattes upp till våra marknadsförsäljare. Vid julmarknaden 2017 hade vi 10 st försäljare. 2018 hade vi hela 25 försäljare. Biblioteket hade öppet hus, och PRO hade bl.a. försäljning av fika i sin lokal på bottenplan i Donnerska huset. Det blev en välbesökt julmarknad. Även här hördes mestadels positiva toner om evenemanget. Att kunna gå in och fika och värma sig på biblioteket var mycket uppskattat.

I samband med byte av plats för julmarknaden investerade vi i nya ljusslingor som sattes upp i Donnerska parken, i ett samarbete med Klintehamns IK

Hamn och kalkbrytning

Gruppen har följt och bevakat frågor om hamnen och kalkbrytning. Ett offentligt möte hölls, 7:e juni, med presentation och diskussioner kring av SMAs ansökan angående utökad brytning och utskeppning av kalk. SMA lämnade då också en sammanställning av

tänkbara frågor i ämnet och deras svar därpå. Under det välbesökta politikermötet, som hölls den 5:e september, presenterades och debatterades de olika partiernas åsikter i ett antal aktuella frågor. En sådan var Kalkbrytningsfrågan.

Kust och hav

Klintekustens största miljöproblem utgörs av utsläppen från reningsverket eftersom utsläppspunkten är belägen för långt in i den stora bukten för att havsströmmarna ska kunna spä ut och transportera bort närsalterna och andra miljöpåverkande ämnen. Föreningen har flera gånger påtalat detta, senast i en skrivelse i juni 2017 med tunga argument för att flytta reningsverkets utsläppspunkt längre söderut. Tekniska nämnden beslutade 24 oktober 2018 att inte beakta synpunkterna.

Klinte båtklubb har fått klartecken från länsstyrelsen och berörda markägare, förutom regionen, att få fördjupa ett stråk i inre Klinteviken längs kustvägen (väg 140).

Samhällsservice och bostäder

Föreningen har fortsatt att bevaka frågor rörande serviceutbud och andra aktuella frågor för ett tryggt och hållbart samhälle. Föreningens arbete har uppmärksammats av tidningen Horisont, som intervjuat ordförande och sekreterare, om föreningens arbete och syn på demokratifrågan ur landsbygdsperspektiv. Föreningen har skickat skrivelse till Regionen med synpunkter på dels förslag om framtida serviceutbud och dels förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram.

Nedskräpning utanför sopuppsamlingsställena i samhället har, vid ett par tillfällen, föranlett kontakter med FTI, som ansvarar för hämtningen där. Gotlandshem har satsat på uppfräschning av fastigheten längs Donnersgatan och bitt föreningen att uppmana övriga fastighetsägare till liknande åtgärder. Allt för att göra centrala Klintehamn mer inbjudande.

Den 23:e oktober hade föreningens representanter ett möte med företrädare för Unicare, som driver vårdcentralen. Mötet var föranlett av att många känner oro för dålig tillgänglighet och otydlig kommunikation från Unicares sida, något som lett till att många listat sig på andra vårdcentraler. Några konkreta åtgärder angavs inte vid det mötet, men vi fortsätter bevaka utvecklingen.

Under året har projektet ”Klintehamn 2030” fortlöpt och presentation av projektgruppens sammanställning kommer att ske vid ett offentligt möte på nyåret.

Trafikverkets förberedelser för anläggande av gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn har följts. Under hösten blev upphandlingen klar och man skrev avtal med vald entreprenör (Nybergs Entreprenad AB). Byggnationen börjar våren 2019 och ska vara klar senast 2020-06-30.

Välkomnandegruppen

Medlemmar har i Bildas regi deltagit i studiecirkel om Klintehamn under våren. Ett material har under hösten tagits fram för vandring ”Varvet runt” med besökskarta och QR-koder.

Välkomnandegruppen inbjöd via info i brevlådor och annonser till ett välkomstmöte den 24:e maj för nyinflyttade i Klintehamn med omnejd. Ett arrangemang tillsammans med andra föreningar och biblioteket. Träffen ställdes in då inga anmälde sig. Nya försök har inte gjorts på grund av den uteblivna responsen.

Insatser riktade till nyanlända har genomförts i stor omfattning. Fritidsbanken som invigdes den 28 februari i Klintehamn har varit en bra arena för samverkan. De flesta nyanlända familjer i Klintehamn har uppehållstillstånd och bostad och studerar på SFI och/eller har arbete/praktik.

Vi har i samverkan med Fritidsbanken och biblioteket haft två upptaktsmöten med tolkar, vår och höst då olika föreningsaktiviteter har presenterats. En uttalad ambition har ex. varit att barn och vuxna ska kunna delta i idrott och kunna ta del av bibliotekets utbud och känna till omgivningarna. Gruppen anordnade två utflykter (öppna för alla) under den varma sommaren, en till Balans badplats och en till Snäckan - båda med möjligheter till bad. Fritidsbanken arrangerade cykelkurs för kvinnor vid tio tillfällen där några ur välkomnandegruppen var med som (handgriplig) stöttning och tog hand om medföljande barn. Kvinnorna lärde sig stolta cykla på utlånade cyklar.

En annan ambition har varit att ordna möten för att lära känna varandra och träna svenska. Vi har haft nio språkcaféer fördelade på vår och höst. Träffarna inleds med att tala svenska - ibland med tema, fika och sedan har vi företrädesvis haft arabisk levande musik. Cirka 30 personer har deltagit per tillfälle, även besökare från Hemse, Visby och Roma. För de som vill träna mera intensivt på svenska har RK och biblioteket arrangerat fyra träffar under hösten där välkomnandegruppen deltagit.

Vi har från välkomnandegruppen hälsat på hos nyinflyttade familjer som fått kommunplacering och boende via Regionen. Vi har informerat om Klintehamn och välkomnat familjerna. Det har varit uppskattat och ibland har vi lång kontinuerlig kontakt med familjer. Under våren anordnade föreningen en träff för volontärer och andra som möter nyanlända med rubriken ”Vad gäller och vad händer när nyanlända får bostad här”. Personal från Region Gotland och Länsstyrelsen informerade.